



KERSTREIS DUSSELDORF 2014



Op 9 december was het dan zover met de boot (de MS SWIS CRYSTAL) naar de kerstmarkt in Düsseldorf.

Rein was rond 14.00 uur op de Rijnkade om de medereizigers daar welkom te heten.

Mathie was de eerste maar dat was ook logisch hij was met Rein meegekomen.

De volgende was de enige dame in het gezelschap, Henny en even later kwam Maarten eraan met zijn ouders.

Het wachten was nu nog op Rene maar die kwam er snel aan, en toen waren we compleet.

Onze koffers werden door het personeel naar de zeer fraaie hutten gebracht.

En toen de kapitein omriep dat de trossen los gemaakt werden kon de reis beginnen.

Ondertussen kregen wij uitleg van de kapitein over de regels aan boord. Daarna werd het personeel voorgesteld en wij verlieten bij Spijk, Nederland.

Hierna heeft iedereen de koffers uit gepakt en zich opgefrist voor het avond diner.

Dit was heel goed verzorgd. Echt de complimenten voor de kok want het was een heerlijke maaltijd.



Na het eten hebben we heerlijk in de salon gezeten en onder het genot van een drankje en op de muziek van Swetlomis was het een gezellige avond.

Rond 22.00 uur lag iedereen in zijn of haar bed want de volgende dag was het vroeg op.

Dag 2

Om 08.00 uur zaten wij aan het ontbijt en ook dit zag er weer voortreffelijk uit, en wij lieten het ons dan ook heerlijk verwennen.

Om 10.00 uur hadden wij afgesproken om naar het doel van onze reis de kerstmarkt te gaan.

Er vielen helaas wat regendruppels, maar na een kwartier begon de zon te schijnen en dat bleef de hele dag zo.

Het was nog best een stukje lopen langs de Rijn naar de kerstmarkt, en dat viel vooral voor Hennie niet mee.

Wij waren wat te vroeg voor de kerstmarkt dus eerst maar even de oude binnenstad in en daar wat grote warenhuizen in waar echt mooie etalage te zien waren.



Ondertussen een heerlijke bak koffie gedronken en het was al weer tijd voor de lunch aan boord. Omdat dit nogal een aardig stukje lopen was zijn we met de metro gegaan.

Rene liet de lunch aan zich voorbij gaan,
want hij was te moe vertelde hij en ging rusten.
Om 14.00 uur hadden we afgesproken om naar de kerst markt te gaan.
Rene wilde niet mee want hij wilde uit rusten maar na veel aandringen
uit de groep ging hij toch mee.
Op de kerstmarkt aangekomen holde Rene gelijk richting worstkraam
om een echte grote braadworst te kopen en naar binnen te werken.





Maarten wilde graag in het reuzenrad, iets wat hij prachtig vond
Terwijl we naar de eerste kerstmarkt liepen genoten ook Mathie en
Henny van de mooie omgeving.



Wij keken de ogen uit op de eerste kerstmarkt want Düsseldorf heeft er vier.

Op de laatste aan gekomen kocht Rene nog wat gepofte kastanjes en liepen wij langzaam terug naar de boot.

Dit laatste was voor Henny een hele onderneming maar door een paar keer te rusten kwamen wij weer aan boord, petje af voor Henny.

Er wachten ons een heerlijk 6 gangen diner aan boord en daar hebben we echt van genoten, al vonden we het wel een beetje jammer dat Rene verstek had laten gaan.

Na het diner hebben we nog heerlijk onder het genot van een drankje genoten in de saloon.

En een ieder zocht zijn of haar hut weer op en wij maakte ons op voor de laatste nacht aan boord.

Dag 3

De boot bracht ons afvarend weer naar Arnhem toe en legde weer rustig aan de Rijnkade aan.

Wij hadden afgesproken om samen om 8.00 uur te ontbijten en ook dit ontbijt was weer voortreffelijk.

Nadat we met ons allen de reis nabesproken hadden en de vakantie diploma's uitgereikt werden kwamen we tot de conclusie, het was leuk en zeker voor degene die voor het eerst met Tendens mee waren. Rond 9.00 uur werd iedereen van boord gehaald en kon het gewone leven weer beginnen.

Henny, Mathie, Rene en Maarten het was leuk en wie weet ontmoeten we elkaar nog eens op een van de vele andere reizen van Tendens.

